

Herinnering aan het plaatshert van Terlet / Deelerwoud

Van jongs af aan ben ik gek van grof en klein wild. Vroeger struinde ik al de bossen af om wild te observeren, jaren later ben ik de dieren in hun natuurlijke biotoop gaan fotograferen. Je kunt me vinden in de gebieden van Terlet, waar ik een vergunning heb om te komen en het Deelerwoud.

Daar is het ook geweest dat ik het plaatshert van Terlet en het Deelerwoud heb kunnen observeren en menig maal heb kunnen fotograferen. Ik vond het een mooie herinnering aan dit hert om onderstaand stuk aan hem te wijden. Een herinnering omdat het mooie hert op 8 november 2008 geschoten is.

Het plaatshert ken ik al zo'n 7 jaar en tijdens mijn fotografie ben ik hem herhaaldelijk tegengekomen. Na al die jaren gaat het wild je herkennen en tolereren, ze zijn minder bang voor mij. Zo ook het plaatshert dat ik al verschillende malen voor de lens heb gehad. Op zijn gemak trok hij zich op ongeveer 10 meter van mij terug, de dekking in en trok zich niets van mijn aanwezigheid aan. Het plaatshert trok iedere bronst weg, over het wildviaduct naar de bosgebieden aan de Oostzijde van de A50 uitgezonderd deze laatste bronst. Ik ben hem zeker wel 20 maal tegengekomen in het Deelerwoud. De reden hiervan was, dat het plaatshert niet meer weg kon trekken door zijn ouderdom. Hij was immers al 13 jaar oud, was aan één oog blind en aan zijn oren had hij diverse verwondingen door verschillende gevechten door de jaren heen. Het was een kapitale 22 ender met grote, zwaar vertakte kronen in het gewei. Een machtig mooi dier.

Het laatste jaar leefde hij solitair. Dat is normaal, want oude herten trekken zich als ze ouder worden terug uit de roedels.

Tijdens het dorsen van het maïs, op het bouwland, op 8 november van dit jaar, werd het wild opgejaagd uit het maïs veld. Ook het plaatshert was hierbij. Hij is uit het maïs gekomen en vervolgens afgeschoten door de jagers die aan de andere zijde van het veld klaarstonden. Dit ondanks de gemaakte afspraak dat dit specifieke hert, dit mooie plaatshert dit jaar niet geschoten zou worden. Heel veel mooie opnames heb ik te danken aan dit hert, die mij tolereerde in zijn natuurlijke biotoop.

Andy van Ommeren

